

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Άριθ. 39

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σέ μία κοινωνία ὅπου αισθανόμαστε συνεχῶς προδομένοι ἀπό τήν ἀσυνέπεια τῶν λόγων καί τήν ἀναποτελεσματικότητα τῶν πράξεων,

Σέ μία κοινωνία ὅπου ἡ ἀσάφεια, ἡ σύγχυση, ἡ σιωπηρή ἀλλά ἔμπρακτα ἀλλοίωση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ὁ ἐξωστρακισμός τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τείνουν νά γίνουν πραγματικότητα,

Σέ μία κοινωνία ὅπου ἡ ἀλήθεια ἀντικαθίσταται ἀπό τό ψεῦδος καί τήν ὑποκρισία καί ἡ δικαιοσύνη ἀπό τήν ἰδιοτέλεια καί τήν μονομέρεια,

Σέ μία κοινωνία ὅπου καί οἱ θεσμοί ἀμφισβητοῦνται καί φθίνουν καί τά χαρίσματα ἰδιωτικοποιοῦνται πρὸς ἴδιον ὄφελος,

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τολμᾷ νά ἐφορτάσει καί πάλιν τήν Ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ. Τολμᾷ νά λειτουργήσῃ τό μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ τόν θετικό δηλαδή τρόπο, μέ τόν ὁποῖον ὁ Θεός ἀνταποκρίθηκε στήν ἀνθρωπότητα γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει καί πάλι ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος Αὐτός πού μᾶς ἀγάπησε ἀληθινά καί ἔδωσε τήν εὐκαιρία καί τήν ἐλπίδα νά γίνουμε καί ἐμεῖς κατὰ χάριν καί δωρεάν Θεοί.

Ὁ Χριστός «μᾶς ἀγάπησε πρῶτος, ἐμᾶς πού ὑπῆρξαμε καί εἴμαστε ἐχθροί καί πολέμιοί Του» (ιερός Φώτιος), ἀνοίγοντας τήν καρδιά Του.

Ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε ἔμπρακτα νά καταλάβουμε τήν ὑπερβολική ἀγάπη Του, προσφέροντας τή ζωή Του στόν ἄνθρωπο.

Ὁ Χριστός μᾶς προκάλεσε νά κατανοήσουμε τό χρέος μας ἀπέναντί Του δίνοντας ἐλπίδα γιά μία καλύτερη καί οὐσιαστικότερη ἀνθρώπινη κοινωνία.

Ὁ Χριστός μᾶς ὁδηγεῖ νά ὑπερβοῦμε τή μονομέρεια καί τήν ἀπολυτοποίηση, νά ἀντιπαραχθοῦμε στή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας καί νά ἀντισταθοῦμε σέ κάθε τι, πού κάνει τή ζωή μας μικρή καί στενόκαρδη.

Γι' αὐτό καί ἐμεῖς συνεχίζουμε νά ψάλλουμε, «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν ἐν Χριστῷ σαρκωθέντι

τῷ Μεσσηνίᾳ Χρυσόστομῳ

+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σημείωσις: Νά διαβασθεῖ μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.